

Hoe verder na een verlies

17 maart 2022 • 19.30u • WZC De Olijfboom

Inhoud

Voor allen die met verlies en rouw te maken hebben. Diegenen die rouwenden pastoraal begeleiden zijn van harte welkom. Het gaat om verlies dat een impact heeft in het leven. We zullen ons toespitsen op het verlies van een geliefde. Vanuit de principes die we aandragen kunnen ook mensen deelnemen die te maken hebben met echtscheiding of met mensen die rouwen om een hoop die niet wordt vervuld, zoals bijvoorbeeld kinderwens of een partner.

Programma

17 maart om 19.30u in de Olijfboom

19.30u - 20.15u: lezing 'hoe verder na verlies' door Wout van Wijngaarden

20.15u - 20.:30u: Pauze

20.30u - 21.00u beantwoorden van vragen, volgende stappen
Vragen eventueel anoniem op papier stellen.



Beste familielid, mantelzorger, vriend, collega,

Binnen De Olijfboom zien we het als onze nobele opdracht om aan onze bewoners de kans te bieden om samen met hun eigen omgeving het leven in waardigheid af te ronden.

En dat betekent dat onze opdracht niet abrupt zou mogen eindigen op het ogenblik dat onze bewoners sterven. Een waardige afronding van het samen-leven houdt ook in dat we aan de omgeving van onze bewoners minstens de hand reiken en hen aanbieden om een begin te maken van het omgaan met hun verlies.

In samenwerking met de Pauluskerk, van oudsher sterk verbonden met De Olijfboom, hebben we een initiatief genomen om daarin een aanbod te ontwikkelen.

We voelen ons ontzettend dankbaar om binnen de bredere werking van de Pauluskerk mensen bereid en enthousiast gevonden te hebben die ons hierin willen ondersteunen en begeleiden

Ronnie Leeters, Campusdirecteur
ronnie.leeters@integrozorg.eu | M +32 (0)484 46 98 96
Erfstraat 9, 3600 Genk | T +32 (0)89 32 34 00 | www.olijfboom.org |

“Ik moet niet vluchten voor het verdriet, het zal me verder dragen en verrijken”



Beste gelovige

In de afgelopen tijd werden we geconfronteerd met een afstandelijke manier van afscheid nemen bij het overlijden. Een beperkt aantal mensen waren toegelaten. Een afscheidsdienst volgen via een scherm. Geen koffietafel. Geen bezoek. Moeilijk om te rouwen en te verwerken. Er is nood bij degenen die achter blijven, hoe pak je de draad weer op? Er is troost als je gelooft, maar er is wel verdriet, de leegte. Hoe ga je hier mee om. Hoe ga je door dit proces? We willen samen stil staan rondom een aantal principes die ons aangereikt worden. Die ons op weg kunnen helpen. Heb je zelf verdriet om een dierbare of wil je anderen beter bij staan in hun verdriet dan ben je van harte welkom. We vinden het een voorrecht om dit samen met de Olijfboom te organiseren.

Jannes Kalkhuis
Voorganger VEG Paulus te Genk

“Niemand is zo dichtbij als die je ontfallen is.”

“Ik hoef niet vast te houden ik mag het loslaten en overgeven aan Hem”